

HET EEUWIGE LEVEN

ADDO STUUR (1953-2021)

Jong en oud leerde computeren met de door hem uitgevonden plaatjesmethode. 'De eenvoud deed het werk.'



Z

ijn naam zal wellicht niet direct een belletje doen rinkelen, toch heeft Addo Stuur in menige huiskamer gestaan.

Hij overleed onlangs op 68-jarige leeftijd. Hele generaties kinderen en ouderen hebben in de afgelopen decennia dankzij zijn cd-roms en boeken leren omgaan met computers. Van zijn handboeken, met titels als *Windows voor kinderen* en *Internet en e-mail voor senioren*, zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht.

'De eenvoud deed het werk', zegt Eric Jan van Dorp, jarenlang zakelijk compagnon en vriend van Stuur. 'De cd-roms die wij maakten in de zeventigdelige reeks

Edurom leerden kinderen oefenen met rekenen, topografie of ontleden. Het succes bestond eruit dat het enkel oefenen was, zonder opsmuk. Geen dansende konijnen en muziekjes zoals in andere software – dat leidt alleen maar af van de kern: oefenen, oefenen, oefenen.'

Die methode werd niet geboren uit creatieve armoede, maar uit overtuiging. Stuur wilde anderen vooruithelpen. Afkomstig uit een Haags Nederlands-Indisch gezin waarin vader en moeder arts waren, ging Stuur als gesjeesde medicijnenstudent orthopedagogie studeren. Computers interesseerden hem. Hij wilde

kinderen en ouderen stimuleren met computerboeken vol plaatjes die stap voor stap uitleggen wat te doen. Die 'Visual Steps-methode' was het patent van Stuur. 'Hij was een pionier', zeggen zijn kinderen Robert en Sanne. 'Hij geloofde hierin en was zo gedreven, dat hij het lang alleen heeft gedaan.'

De creatieve Stuur, volgens zijn naasten een rustige, in zichzelf gekeerde man, die het te druk had om veel vriendschappen te hebben, was snel uitgekeken op Nederland. Toen het cd-romtijdperk ten einde liep en de stress van het boekenvak hem te groot werd, viel zijn oog op Bonaire.

De verhuizing kostte hem een huwelijk, maar zijn liefde voor boeken en zijn drang te enthousiasmeren kwamen er samen. Stuur begon op Bonaire de enige boekwinkel: Addo's Books and Toys, in de volksmond 'Addo's'. Sanne: 'Pas later ontdekten mensen dat Addo een mens was.'

Op het eiland begon Stuur projecten voor de bevordering van leesvaardigheid. Hij richtte een stichting op die ontbijt op scholen voor kinderen regelde. 'Wat hij deed moest altijd maatschappelijk nut hebben', zeggen zijn kinderen. De winkel, die bijna dertien jaar bestond, moest vooral de gemeenschap helpen, er stond

personeel dat naast Engels en Nederlands ook Papiaments sprak.

De zaak overleefde de lockdowns niet. Stuur verhuisde naar het Spaanse Málaga. Zijn Colombiaanse (tweede) vrouw Magda zou er goed uit de voeten kunnen. Uit Nederland was hij al te lang weg om terug te keren, vond hij.

Lang heeft Stuur er niet van kunnen genieten. Begin september werd uitgezaaide leverkanker bij hem vastgesteld. Vijf weken later overleed hij eraan, tevreden terugkijkend op zijn leven. Zoon Robert: 'Tot een week voor zijn overlijden maakte hij nog plannen, ook al wist je dat het tevergeefs was. Zo was hij. Altijd luisteren naar dat creatieve stemmetje van binnen. Hij had een open verbinding met dat stemmetje.'

Vanwege corona moeten overledenen in Spanje snel gecremeerd of begraven worden. Te snel voor Stuurs naasten om erbij aanwezig te zijn. Daarom zal de as van Stuur tijdens een herdenking in november worden uitgestrooid vanaf het havenhoofd in Scheveningen. Robert en Sanne: 'Bij de zee voelde hij zich vrij en rustig. Daar wilde hij zijn.'

Jean-Pierre Geelen